

EFS och Salt

EFS- evangeliska fosterlandsstiftelsen är en organisation inom Svenska kyrkan som har lång erfarenhet av att bedriva sommarkonfirmationsläger. I år är det 34 konfirmander på EFS-gården i Åsljunga och 34 st på Åhusgården. Vi är så glada att ni valt konfirmation hos oss, och ska göra vårt allra bästa för att ni konfirmander ska få en riktigt härlig och betydelsefull konfirmationstid! Det är också så roligt att få träffa er föräldrar och vi ser fram emot ett gott samarbete med er!

Jag kan också berätta att Salt, EFS barn och ungdomsorganisation, har många läger och grupper för barn och ungdomar i Skåne och Blekinge, så det finns möjligheter till att åka på fler läger och annat kul både före och efter konfa om man vill!

Lägerstart

Lägret startar måndag den 17 juni kl 15.00

Konfirmationsdagen 6 juli

Konfirmationsdagen brukar börja med en festlig brunch för konfirmander, ledare och familjer på gården kl 9. Familjerna transporterar sedan sina konfirmander till kyrkan där konfirmationsgudstjänsten hålls (Åhus kyrka för Åhuslägret och Örkelljunga kyrka för Åsljungalägret) till ca kl 10. Gudstjänsten, som avslutar lägret börjar sedan kl 11. I kyrkan finns plats för ca 9 besökare per konfirmand och till brunchen på gården kan man bjuda med 6 st. Ni anmäler antal besökare både till brunch och besöksdag när ni lämnar era konfirmander på lägerstartsdagen.

Besöksdag

Söndag den 30 juni kl 11-16 inbjuds ni som konfirmandfamiljer till en besöksdag på lägergården och får ta del lite av hur det är att vara på konfaläger och veta lite om vad vi har hållit på med och pratat om på lektionerna. På kvällen denna dag kommer det även att vara dop i havet för de konfirmander som ska döpas.

Hälsodeklaration

Vi tackar för att ni fyllt i hälsodeklarationerna. Om det är något speciellt som ni som föräldrar känner att ni vill inför lägret vill prata med oss ledare om gällande er konfirmand, ring eller maila Jenny!

Ekonomi

Senast den 15 maj behöver hela lägeravgiften vara betald. Om man skulle avanmäla sig från lägret innan 15 maj återbetalas halva lägeravgiften. Om man avanmäler sig efter 15 maj har vi tyvärr inte möjlighet att betala tillbaka lägeravgift (detta på grund av att vi bokar upp kost, logi och ledare för det antal konfirmander vi har anmällda)

Ordningsregler under lägret

För att alla ledare, konfirmander och faddrar ska må bra, vara trygga och få en riktigt bra lägertid tillsammans har vi några viktiga ordningsregler som vi behöver hålla oss till, och som det är viktigt att ni även tar upp hemma och pratar om inför lägret. Det handlar framför allt om:

- Vi behandlar alla med respekt och vänlighet - ledare, faddrar, konfirmander och gårdspersonal.
- Vi är rädda om gårdens lokaler och utrustning, och konfirmander, faddrar och ledare hjälps åt att städa upp och hålla ordning i samband med aktiviteter på lägret
- Dygnet runt gäller att konfirmander ej får lämna lägerområdet utan att ha avtalat detta med ledare.
- Alla konfirmander deltar på alla aktiviteter om man inte kommit överens med ledare om annat (ibland kan man såklart behöva en paus men då måste det kommuniceras med ledare).
- Om det för någon konfirmand inte fungerar att hålla sig till detta följer vi ordningen att ledarna först har samtal med konfirmanden. Om svårigheterna fortsätter tar ledarna kontakt med föräldrarna så att man kan ha ett (video)samtal med konfirmand, föräldrar och ledare för att komma tillrätta med situationen. Skulle det ändå inte fungera kan det bli aktuellt för konfirmanden att avbryta lägret för en kortare eller längre period.

Gudstjänstbesök

Glöm inte bort att konfirmanderna ska gå på gudstjänster, och följ gärna med som förälder! Konfirmanderna har från och med Kick off - träffen i uppdrag att gå på sammanlagt minst 12 gudstjänster i valfri kyrka, varav en i jultid och en i påsktid. Mer information om vad som gäller för gudstjänstbesöken finns på första sidan i häftet som konfirmanderna fått med sig. I detta häfte ska de också skriva om sina upplevelser och tankar utifrån gudstjänsterna.

Praktiskt

Alla konfirmander behöver ha med en fungerande cykel med lås och cykelhjälm. Detta är viktigt eftersom den behövs för att ta sig in till Örkelljunga/Åhus på fritiden och övning i kyrkan bland annat.

På gården finns tvättstuga som vi har tillgång till och konfirmanderna har ansvar för att tvätta sina egna kläder. (Ledare finns till hands för hjälp om det behövs).

Vi vill ge konfirmanderna en chans att koppla bort vardagen ett tag och vara helt närvarande i det som händer på lägret. Därför kommer ungdomarna att ha tillgång till sin mobil endast på lördagar under fritiden på eftermiddagen. Ledare kommer självklart att kunna nås på alla tider om man snabbt behöver komma i kontakt med sin konfirmand, och konfirmanderna får förstås också låna en ledares mobil alternativt hämta ut sin mobil för att kontakta sina familjer när de vill.